

# Uitnodiging

zaterdag 13 januari 2018



Marinus van den Berg  
Na werk tijd  
Toegewijd leven

'Ik wil geen zwerfkat worden die door de stad, door het land zwerft, maar ook geen huispoes die niet veel verder komt dan de brievenbus. Ik oefen mij in meer thuis zijn nu er een bocht in mijn levensweg is. Het gaat erom een nieuwe verhouding te vinden tussen thuiszijn en eropuit trekken - erop uittrekken om weer binnen te kunnen komen.'

## inspiratiemiddag met

# MARINUS VAN DEN BERG

Op zaterdag 13 januari verzorgt Marinus van den Berg een lezing over zijn nieuwste boek

## NA WERK TIJD

In 'Na werk tijd. Toegewijd leven' laat Marinus van den Berg zien dat met pensioen gaan een ingrijpende gebeurtenis is. Hij beschrijft wat het betekent om ineens de tijd aan jezelf te hebben, je collega's te missen en een nieuwe, zinvolle dagbesteding te zoeken. De teksten zijn gebaseerd op Van den Bergs eigen ervaringen in het eerste jaar na zijn pensionering.

Tijd, ontmoetingen, aandacht, dromen en wandelen zijn belangrijke onderwerpen. Een bron van inzichten en verrassende perspectieven voor mensen die stoppen met betaald werk.

**Marinus van den Berg** is pastor, schrijver en veelgevraagd spreker over omgaan met zinvragen bij verlies, levenseinde en rouw.

Datum: Zaterdag 13 januari 2018

Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Toegang: De entreprijs bedraagt €15,00 (inclusief consumptie), te betalen ter plaatse

Reserveren: Wij verzoeken u vooraf plaatsen te reserveren via [activiteiten@bernemedia.com](mailto:activiteiten@bernemedia.com)

**U bent van harte welkom!**

BOEK  
HANDEL  
BERNE



143 pag., isbn 978-90-2590-611-5,  
Prijs € 14,99

## Marinus van den Berg Na werk tijd. Toegewijd leven

Marinus van den Berg ging in 2016 op 68-jaige leeftijd met pensioen. Wat betekent het om ineens de tijd aan jezelf te hebben, en je collega's te missen? Hoe vind je een nieuwe, zinvolle dagbesteding? *Na-werk-tijd* vormt de neerslag van zijn eerste jaar zonder betaalde arbeid.

'Ga je nu leuke dingen doen?' vroegen veel mensen hem.

'Ga je soms op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela?'. Maar in plaats van zo'n populaire pelgrimage koos van den Berg voor het lopen van het ernstig stemmende Westerborkpad. Het verslag van deze wandeltochten vult het bijzondere middendeel van dit boek. Tijd, ontmoetingen, aandacht, dromen en verhalen zijn daarnaast belangrijke thema's.

Een wijs, persoonlijk en tegelijkertijd universeel boek voor mensen die stoppen met betaald werk.

voor **alle** boeken:

**berneboek.com**

de spirituele online boekhandel  
van boekhandel Berne,  
Abdijstraat 53 Heeswijk