

WEES LIEF VOOR DEZE ZIEL VEERTIG VENSTERS OP LEONARD COHEN

EEN BOEK VAN FRANK KAZENBROOT



Op 21 september, de geboortedag van Leonard Cohen, verschijnt het boek

Wees lief voor deze ziel Veertig vensters op Leonard Cohen

Leonard Cohen is zijn grote inspiratiebron. In zijn boek *Wees lief voor deze ziel* opent de schrijver Frank Kazenbroot veertig vensters op de spirituele en religieuze kracht van Cohens poëzie. Hij volgt de dichter-musicus van zijn geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in 2016.

Cohen bleef de joodse traditie, waarin hij geboren werd, altijd trouw maar hij onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zelf volgde Cohen een mystieke weg en deelde dat via zijn liederen met zijn publiek.

In zijn krachtige teksten worden motieven uit die oude tradities verweven met de ervaringen van een man van deze tijd.

Seculiere en religieuze taal gaan in zijn liederen hand in hand waardoor thema's als liefde, sex, eenzaamheid, pijn, genade, gebrokenheid, God en verlangen opnieuw gaan leven.

Bekende liederen zijn: *Suzanne*, *Hallelujah*, *Anthem* en *You want it darker*. In dit boek worden ook minder bekende liederen belicht. Het lied *the Window* uit 1979 heeft in dit boek een belangrijke plaats gekregen. Het verenigt prachtige muziek met mystieke poëzie. De uitnodiging van Cohen om lief te zijn voor de ziel van een gebroken mens *Gentle this soul* is de titel van dit boek geworden.

Frank Kazenbroot (Schiedam 1958) was jarenlang kloosterling in de Abdij van Berne. Tegenwoordig is hij geestelijk verzorger in een gevangenis. Hij heeft een passie voor het werk van de Leonard Cohen en verzorgt regelmatig lezingen over de tekst en muziek van de Canadese dichter en zanger.

z.o.z.



€ 16,90 - 160 pagina's
ISBN 9789089722645

Oh chosen love,
Oh frozen love
Oh tangle of matter
and ghost
Oh darling of angels,
demons and saints
And the whole
broken-hearted host
Gentle this soul

fragment uit 'the Window'

Uit het boek:

'Als je bij het venster staat is er een binnenkamer. In die kamer is van alles neergezet, voorwerpen die je aan vroeger doen denken, foto's van geliefden, een schilderij of een kast vol boeken. Het kan er warm zijn, er is vuur in de open haard en de kaarsen branden. Het kan er ook erg koud en eenzaam zijn. En het bed vraagt om liefdesnachten, maar voor hetzelfde geld lig je in de nacht eindeloos te piekeren. Het venster is dan gesloten en je probeert enig inzicht in jezelf te krijgen. Wie ben ik? Wat drijft mij? Waarom huilt mijn ziel? Wanneer houdt dit op?'

Cohen gaat in *the Window* zowel de buitenwereld als het innerlijke leven verkennen. Hijzelf zei over *the Window*. 'Dit lied is een soort gebed dat de twee kanten van de ziel met elkaar verbindt.'

BOEK BESTELLEN?

Reserveer nu alvast een exemplaar van dit bijzondere boek *Wees lief voor deze ziel* met foto's van Wim van de Hulst.

Prijs € 16,90, o.a. verkrijgbaar via berneboek.com

LUISTER NAAR LEONARD COHEN

Vrijdag 21 september presenteert Frank Kazenbroot zijn boek *Wees lief voor deze ziel* in de Abdij van Berne in Heeswijk.

Daarbij verzorgt hij een lezing met muziekfragmenten van Leonard Cohen in de abdijkerk.

Na afloop schenken we een glas en
signeert Frank Kazenbroot zijn boek.
U bent hierbij van harte welkom!

Datum: Vrijdag 21 september 2018

Aanvang: 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur)

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne,
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk.

Entree: De entree bedraagt € 15,- (incl. consumptie)
Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com. Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 15,- p.p. op NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van Lezing Frank Kazenbroot en uw naam.